

www.sjukhuslararforeningen.se

–bladet

Medlemsinformation nr 103

Juni 2018

Innehåll:

- *Hej alla glada SSL-medlemmar! Redaktörens sida*
- *Information från ordförande, Karin Svensson*
- *Rapport från SSL:s styrelsemöte i Stockholm, Tomas Huss, Karin Svensson m.fl.*
- *Regionträff i Sundsvall, Lars J Eriksson och Karin Svensson*
- *Vernissage i Linköping, "Vår demokrati", Tora Borén och Andreas Svensson*
- *Hope-kongress i Poznan, Maria Ehrnberg*
- *Workshop, "Starry night", Nina Lindberg*
- *Glada minnen från HOPE-kongressen, Cecilia Dahlberg och Maria Strand Gustbee*
- *Ny kollega! Maja Johansson Gaimer, Linköping*
- *HOPE-information, Andreas Svensson*
- *Rikssymposium i Linköping 2019, Anders Hedman*
- *Litteraturtips och Länktips, Jonas Linge, Helen Olsson och Agneta Lindh Wennefjord*
- *Slutord, Agneta Lindh Wennefjord*

OBS! Nästa "Stoppdatum" är den 5 oktober 2018.

Besök vår hemsida: www.sjukhuslararforeningen.se

Redaktörens sida!

Vilken härlig majmånad vi har haft! Det fullkomligt exploderade ute i naturen vilket gjorde att alla växter sömndrucket tittade upp på en och samma gång. Naturen fullkomligt sjöd av liv och vi fick högsommartemperaturer över stora delar av vårt land. Småfåglarna tävlade om att sjunga i kapp och periodvis var fågelkvittret nästintill öronbedövande. Tiden mellan hägg och syren flöt ihop så stackars skomakaren fick inte någon semester i år! Ja, sommaren kom verkligen med "ett jättesprång" för att citera Olle Adolphsson i hans visa "Råd till dej och mej". Nu håller vi alla våra tummar för att det vackra vädret håller i sig så att vi kan fortsätta njuta av sol och värme under kommande lediga sommardagar.

Som alltid har det hänt en hel del sedan sist jag skrev min redaktörssida. Fredrik Malmberg, generaldirektör på SPSM, har varit på besök i Uppsala tillsammans med sina rådgivare Frida Karlsson och Åsa Holm. De besökte sjukhusundervisningens samtliga tre enheter FBH, (Folke Bernadotte regionhabilitering), BUP och SOMA. Under en hel dag fick vi tillfälle att berätta om våra respektive verksamheter, ställa frågor samt bli lyssnade på. Det kändes att de var genuint intresserade, och Fredrik Malmberg avslutade med en stark uppmaning till oss sjukhuslärare att oftare kontakta SPSM för rådgivning samt även för att söka pengar för olika kurser och utvecklingsprojekt. Läs mer på deras hemsida; www.spsm.se

Jag har även besökt HOPE-kongressen i Poznan och fick under tre intensiva dagar lyssna till flera intressanta föreläsningar samt besöka en sjukhusskola. Temat för kongressen den här gången var "Equal education in hospital schools. Ending exclusion of sick children and their families". Om detta kan ni läsa mer inne i "bladet" där våra sjukhuslärarkollegor ute i landet varmt delar med sig av sina tankar och erfarenheter från kongressen. Det jag särskilt vill lyfta är att det jag, och övriga HOPE-medlemmar, såg under vårt besök i Polen är att landet har kommit en bra bit på väg då det gäller att få till en jämlik och likvärdig undervisning utifrån olika elevers förutsättningar och behov. Flera av föreläsarna berörde också sjukhuslärares komplexa yrkesroll. Marianthi Papadimitriou från Grekland var en av dem och belyste detta på ett utmärkt sätt. Marianthi är en sjukhuslärare som jag alltid väljer att lyssna till.



Jag vill också tacka sjukhuslärares Carina Eriksson och Andreas Svensson från barnonkologinätverket som tillsammans med projektledare Björn Olsson från Barncancerfonden gjorde en utmärkt presentation av materialet "Rätt till stöd i skolan för elever med cancer". De visade även ett par korta filmer samt presenterade vår nya lilla kompis "AV1", roboten som möjliggör för de cancerdrabbade eleverna att delta i undervisningen även när de själva inte kan vara på plats i klassrummet. Här kommer begrepp som delaktighet och inkludering in på hög nivå.

Jag önskar Dig en trevlig lässtund med detta sommarnummer av SSL-bladet!

Agneta Lindh Wennefjord, redaktör, SSL-bladet

E-post: agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se

Burrr...

Efter en fantastisk majmånad med högsommarvärme känns dagens 10 grader som en chock! Men när jag tänker efter så brukar skolavslutningsdagarna vara kyliga här uppe hos oss i norr.

Temadag om sjukhusundervisning

Som jag tidigare berättat planerar SPSM en temadag i höst för att samtala med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), IVO (Inspektion för Vård och Omsorg), Skolinspektionen, Skolverket samt ledarrepresentanter. Eventuellt bjuds även någon politiker in. SSL, Sveriges sjukhuslärares förening, får också vara med. Vi får två platser på mötet och det blir mest troligt att det är jag, Karin Svensson, och Jane Oxalaryd, (vice ordförande) som deltar. Jag har fått förmånen att ingå i den grupp som planerar mötet.

Självklart är ekonomi en punkt på dagordningen; SIS-bidraget och interkommunal ersättning. Jag tog tillfället i akt att lyfta det faktum att vi som grupp har blivit exkluderade ifrån de lönesatsningar som gjorts från statligt håll, samt att vi sjukhuslärare inte har fått möjlighet att söka förstelärartjänster. Detta kommer också att finnas med på agendan då det i värsta fall innebär att duktiga sjukhuslärare väljer att byta arbete för att få en bättre löneutveckling. Ett sådant kompetenstapp har vi, SPSM och våra huvudmän inte råd med!!

Hur kommer det sig att antalet tjänster på sjukhusskolorna har så lite att göra med det antal vårdplatser som finns för barn på våra olika sjukhus?? Detta är en fråga som jag mer och mer funderar över och den kommer också att belysas under dagen.

Lokalfrågan (avtal) och sekretessen som ibland gör att vi inte hittar de elever som har rätt till undervisning finns med på agendan. De ungdomar som vårdas på vuxenavdelningar, och som också kan vara svåra att finna, kommer naturligtvis också att tas upp. Här tänker vi att man ska försöka hitta goda fungerande exempel. Ni hör att det mesta som nämns är områden som lyfts fram i Skolinspektionens rapport och som finns med i de Allmänna råden.

Nu önskar jag Er alla en riktigt härlig sommarledighet med en bukett konvaljer, typiska skolavslutningsblommor för mig!

varma hälsningar,

Karin Svensson

Ordförande i SSL,

Sjukhuslärare i Umeå

E-post: karin.svensson@umea.se



Hälsning från SSL:s styrelse

Hej på er alla!

Den 2–3 maj 2018 möttes vi i Stockholm för årets första styrelsemöte. Även den här gången fick vi förmånen att låna lokal av Barncancerfonden. TACK!

Vi startade med en träff med Linköpingslärarna Tora, Maja, Andreas och Anders som tillsammans med Nina är i full gång att planera inför Rikssymposiet 2019. Erfarenheter utbyttes, frågetecken rätades ut och vi ser alla fram mot att få komma till Linköping i början av maj 2019 (den 7–8 maj närmare bestämt).

Arrangörerna har ett spännande tema på gång som passar oss sjukhuslärare oavsett om vi jobbar på SOMA, BUP eller behandlingshem. Sätt streck i era almanackor, börja bearbeta era chefer och sök pengar från möjliga och omöjliga ställen så att vi får träffas! Som ni redan vet kommer SPSM:s chefsträff också att ligga i Linköping 2019, samtidigt som vi har vårt Riksmöte.

För övrigt behandlade vi bl. a frågor som rör samverkan med SPSM och andra myndigheter då vi är inbjudna att medverka vid ett möte i september med SPSM, SKL, skolinspektionen och skolverket.

Agneta L W flaggar för att SSL-bladet kommer ut i början av juni och därefter i oktober månad. Skicka gärna in bidrag, det är så roligt att läsa om vad som händer i våra verksamheter runt om i landet!

När mötet avslutades tog vi oss en tur över bron till Solna och till Nya Karolinska, där Jane tog oss på en visning av delar av sjukhuset och framför allt av skolan och lekterapin. Det var mycket trevligt att få se.

Varma hälsningar från oss i SSL:s styrelse

Thomas, Jane, Niklas, Agneta, Allan och Karin.



Se vår hemsida: www.sjukhuslararforeningen.se

Regionträff i Sundsvall den 21–22 maj



Norra regionens sjukhuslärare samlade på Norra berget i Sundsvall.

I strålände sol och högsommarvärme möttes vi äntligen, lärare och ledare ifrån den Norra regionen. Våra värdar, sjukhuslärarna i Sundsvall hade skapat ett innehållsrikt, givande och utmanande program. På måndagen lyssnade vi på Christina Svanberg, överläkare på BUP, som guidade oss igenom ämnet "Depression hos barn och ungdomar". Hon talade om bakgrund, kartläggning och behandling på ett kunnigt och underhållande sätt. Hon tipsade även om en fin Instagramsida som heter "kepnipz"- en ungdom som gör bilder och skriver kloka och roliga ord om livet.

Efter en god lunch på patienthotellet fortsatte dagen med samtal i blandade grupper omkring det vi lyssnat på under förmiddagen, men även om hur vi arbetar på våra respektive hemsjukhus. Lärorikt och inspirerande, ett givande och tagande av erfarenheter.

Dagen avslutades med ett härligt mingel, med mycket gott som Gunilla, Karin, Britt och Sara fixat och ett roligt musik-quiz som utmanade både erfarenheter och fantasi. Jätteroligt!



Anneli Haglund (Sundsvall), Ingrid Olsson och Karin Svensson (Umeå) och Tove Filén

Tisdagen bjöd på fortsatt strålande sommarväder och ett givande och intressant program. Vi började med att byta erfarenheter kring svårigheter för barn och ungdomar med kombinationen NPF och diabetes och hur svårt det är för dessa att sköta sin diabetes, vilket får allvarliga negativa följder i barnets/ungdomens liv, inte minst det som rör skolan.

Efter lite fika fick vi åter lyssna till överläkare Christina Svanberg från BUP som pratade lite nyheter inom NPF och trotssyndrom. Hon avslutade med att nämna en ny diagnos inom ätstörning, ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder).

Lunchen intogs på Norra berget i en sagolikt vacker miljö och med en fantastisk utsikt över hela Sundsvall. Dagen avslutade sedan på sjukhuset där Karin Svensson rapporterade lite kring nuläget i Sjukhuslärarföreningen.

Ett stort TACK till Britt, Gunilla, Karin, Sara och Annelie för trevliga och innehållsrika dagar!

Vid datorn:

Lars J Eriksson o Karin Svensson

Sjukhuslärare i Östersund och Umeå

E-post: lars.j.eriksson@ostersund.se

karin.svensson@umea.se



Sundsvalls stadsvapen



Skvadern, en fantasifigur vars framel är en hare och bakdel är en tjäder. Skvadern finns utställd på Fornminnesföreningens friluftsmuseum på Norra Berget i Sundsvall.



Friluftsmuseets byggnader på Norra Berget.

"Vår demokrati", vernissage i Linköping, april 2018

Sjukhuskolans årliga vårsalong har gått av stapeln. Årets tema "Vår Demokrati" tog sitt ursprung i det stundande valet i höst samt 100 års jubileum av svensk demokrati. Eleverna har fått sätta fokus på just sin valfråga och fått gestalta detta i färg och form.

"Det märktes att alla var engagerade och verkligen ville uttrycka något" ... "Utställningen visar att man tror på eleverna och de får känna sig väldigt duktiga". Elev, Sjukhuskolan.



Vårsalongen är en återkommande utställning där elever från såväl Barn- och ungdomssjukhuset som elever från Barn- och ungdomspsykiatriska enheten deltar. Tema och teknik varieras utifrån aktuella händelser och frågor. Arbetet med vårsalongen uppfattas av många elever som positivt då det avleder tankar från vård och sjukdom. Årets vernissage var välbesökt och konsten hittade glada köpare. Intäkterna går till sjukhuskolans verksamhet.

Sjukhuskolan Linköping genom Tora och Andreas

Tora Borén

Andreas Svensson

Sjukhuslärare, Soma, Linköping

E-post: tora.boren@regionostergotland.se

andreas.p.svensson@regionostergotland.se



HOPE-kongress i Poznan, Polen, 14–18 maj 2018

HOPE (Hospital Organisation of Pedagogues in Europe) är en icke vinstdrivande, internationell organisation för sjukhuslärare i Europa samt för några utomeuropeiska länder. HOPE:s främsta mål är att stötta sjuka elever och värna om deras rätt till likvärdig undervisning trots sjukdom. Organisationen har funnits sedan 1988 och i år var första gången kongressen hölls i Polen. Temat för den här kongressen var: *"Equal education in hospital schools. How to put a stop to exclusion of sick children and their families?"* För mig som sjukhuslärare är denna stora konferens ett unikt tillfälle att få en skraddarsydd fortbildning för just min lärarroll. Jag är mycket tacksam för att ha fått ta del av stipendiepengar för att möjliggöra denna resa.

Måndag den 14:e maj

För att ta sig till den vackra gamla staden Poznan var vi göteborgare tvungna att flyga via Frankfurt i Tyskland. Resan var mycket välplanerad och anslutande flyg skulle snabbt ta oss vidare för att ge oss en dag att installera oss på vår slutdestination. Tyvärr ville vädrets makter annorlunda och ett kraftigt åskoväder fick oss strandade på Frankfurt flygplats till måndagskvällen kom. Runt midnatt var vi dock på plats på vårt hotell i Poznan.

Tisdag den 15:e maj

Efter en välbehövlig natts vila och en fantastisk frukost på konferenshotellet Novotel var det dags för registrering till kongressen samt tid att hälsa på andra deltagare. Vi togs väl emot på hotellets konferensavdelning och tilldelades varsin påse med användbara saker i. Exempelvis fick vi varsin fin mugg med texten HOPE på, själva kongressprogrammet, USB-minne, anteckningsmateriel, kartor över staden, inbjudan till grillfest samt öppningsceremoni för kongressen mm.

Efter lunch samlades vi ihop för att åka på studiebesök. Min grupp åkte till sjukhuskolan på Poznans barn- och ungdomssjukhus.



Där möttes vi av ett ganska trångbott sjukhus där många av barnen trängdes tre- fyra stycken per rum plus föräldrar, som i brist på föräldra- eller patienthotell, så som vi har i Sverige, var tvungna att sova i samma rum. Personalen på lekterapi och skola arbetade tätt tillsammans och hade ett väl utvecklat samarbete och struktur på sin dag. På eftermiddagarna bedrevs lekterapiverksamhet för alla i olika rum och all personal hjälptes åt. Vi var där under ett sådant pass och fick chansen att prova på att göra varsitt vackert bokmärke med typiska polska

blommönster på. En god idé att ta med hem till Sverige tänkte vi!

Under vår rundvandring på sjukhusets olika avdelningar såg vi att det bedrevs undervisning vid sängkanten precis som vi gör hemma i många fall. Lärarna kallades där för "Educators" och man undervisade strikt ämnesvis beroende av vilken ämneskompetens man som lärare hade. Var det aktuellt med undervisning i grupp skedde den med ett ämne per klassrum. I Sverige får man som sjukhuslärare vara beredd på att både ämnesintegrera flera ämnen samtidigt som att ta ämnen man inte är behörig i. De polska sjukhuslärarna tyckte detta var lite trist och skulle gärna ha haft en modell mer lik vår.

Vi fick möjligheten att komma ut till en trädgård utanför sjukhuset där det på eftermiddagstider fanns både sjukhushundar och en sjukhushäst som eleverna kunde få träffa. Vi har en sjukhushund på vårt sjukhus i Göteborg och jag vet hur gott den gör för många av våra barn och ungdomar. Fantastiskt att även få klappa en häst och få rida som sjuk!



Slutligen samlades vi i ett stort rum där de polska sjukhuslärarna visade en informationsfilm om sin verksamhet på sjukhusskolan samt bjöd oss på traditionella polska smårätter. Jag fastnade särskilt för de små korvsnittarna med pepparrot och rödbeta på!



Senare samma kväll bjöds vi allihop in till den officiella öppningsceremonin av "the 11th HOPE Congress". Vi fick höra stadens borgmästare hålla tal (via översättare) och bjöds på en fantastisk musikkonsert av musikskoleelever från Poznan. Lokalen vi befann oss i kallades "the White room in Town hall".

Onsdag den 16:e maj

På morgonen samlades alla deltagare i en mycket stor föreläsningssal och ännu en öppningsceremoni hölls. Den här gången var det i form av en musik- och dansuppvisning där elever från en specialskola bjöd på en färgsprakande show. Det kändes mycket genomtänkt och passade väl med temat för kongressen där dans och musik från världens alla hörn fanns med.

Resten av förmiddagen bestod av inte mindre än fem föreläsningar av talare från olika länder och från olika professioner kopplade till sjuka barn. Till exempel berättade en polsk professor, Agnieszka Wilczyńska vad det kan betyda psykologiskt att bli socialt exkluderad. Ett annat exempel från en bra föreläsning som väckte tankar för eventuella utvecklingsområden hemma var Julie Pollman, supervisor på Marie Wattis school i USA. Hon talade om deras modell för att underlätta tillbakagången till ordinarie skolan för långtidssjuka elever. Där var det tvärprofessionella arbetet viktigt för att både det undervisningsmässiga, känslomässiga och sociala stödet skulle kunna utformas i samarbete. De bedrev så kallade återgångsprogram för elever som skulle lämna sjukhuset efter en lång tids sjukdom och skolfrånvaro. Tydliga dokument och stöttning från sjukhuslärare och sjukvårdspersonal där de tittade på lärmiljön i ordinarie skolan för att kunna föreslå de bäst lämpade anpassningarna för deras specifika elev. En annan föreläsare, professor Jacek Pyzalski, nämnde att det numera är "normalt" med kroniskt sjuka barn i samhället, till följd av en mer välutvecklad sjukvård med högre överlevnad än tidigare. Detta medför dock att denna grupp även finns i vanliga skolan där de alltid riskerar att hamna i socialt utanförskap till följd av sin sjukdomssituation. Även deras syskon påverkas av detta. Någon av föreläsarna berättade om en mycket sjuk flicka som drabbats av cancer flera gånger men som mirakulöst botats och blivit helt fri från sin sjukdom. Hon valde att ta sitt liv. Detta väcker starka känslor men får en också att förstå vikten av att arbeta med det sociala välmåendet för få alla bitar att fungera för en allvarligt sjuk elev.

Efter en god lunch på hotellet fick vi välja mellan olika parallella sessioner med föreläsningar eller workshops. Jag valde att lyssna på ett föredrag som hölls av Debbie Pieterse, Australien. Hon berättade om att de i Perth arbetade med en databas där lärare förde in alla uppgifter som rörde eleverna på sjukhuset och hur de arbetade tätt ihop med sjukvårdspersonal för att förbättra elevernas chanser till att bli inkluderade väl hemma på sina ordinarie skolor.

Senare på onsdagskvällen fick alla deltagare komma till ett barbecue gardenparty med fantastisk mat och trevlig livemusik. Här fick man chansen att passa på att prata med alla övriga deltagare under mer avslappnade former.

Torsdag den 17:e maj

Även denna förmiddag var fulltecknad av gemensamma föreläsningar för alla deltagare. Här fanns talare med från exempelvis Armenien och Australien vilket vittnar om att HOPE nu sträcker sig långt utanför Europas gränser. En intressant föreläsning hölls av en grekisk kvinna vid namn Maranthi Papadimitriou som hade gjort en studie i Storbritannien om sjukhuslärarens roll. Hon hade kommit fram till att den är fylld av olika uppdrag som sträcker sig långt utanför en akademisk roll. Andra viktiga sidor av yrket är att vara en länk till

elevernas ordinarie skolor, en social länk till andra avdelningar på sjukhuset och inte minst ska vi försöka hjälpa eleven att finna sig i sin nya situation. Det finns alltså både känslomässiga och rådgivande sidor i arbetet. Mycket arbete läggs på att kämpa för och understödja elevers rätt till stöd och undervisning på deras ordinarie skolor hemma. Detta känner jag väl igen från mitt dagliga arbete hemma i Sverige.

Innan lunch fick vi höra en hedersgäst tala. Det var en ung kvinna som själv varit drabbad av långvarig allvarlig sjukdom men som idag är friskförklarad. Hon berättade om sin skolgång och om sina erfarenheter av sjukhusundervisning. Lyckligtvis kunde hon se att sjukhuslärarna hjälpt till att brygga emellan sjukhussituationen och det vanliga livet där hemma på skolan. Hon hade efter en lång tid av utanförskap kopplat till sjukdomen till slut hittat gemensamma samtalsämnen med jämnåriga via skolan. Sådana historier gör att man verkligen förstår att arbetet man gör är viktigt!

På eftermiddagen fick man återigen välja bland parallella föredrag eller work shops. Jag valde att gå och lyssna på ett forskningsprojekt från Rumänien som presenterades av Fotinica Gliga och Mihai Benchea. De hade forskat på föräldrar och lärares attityder till inkluderande undervisning av elever med speciella behov eller medicinska tillstånd. Slutsatsen var att flertalet positivt inställda vuxna var de med egna anknytningar till barn med speciella behov och att det behövs mer information och forskning på området. Jag tyckte det var mycket imponerande och roligt att också få höra att Rumänien gått från att ha noll sjukhusskolor och sjukhuslärare innan 2015 till att nu ha en egen sjukhusskola med ca 20 lärare anställda. Allt tack vare att de deltagit i HOPE-kongressernas sammanhang och på så vis fått idéer och råd hur de själva kan arbeta för att stötta sjuka barn i Rumänien. Detta understryker vikten av att få träffas över landsgränserna och dela med oss till varandra av framgångsrika arbetsmodeller.

Eftersom min kollega Carina Eriksson tillsammans med sjukhusläraren Andreas Svensson från Linköping, samt projektledare Björn Olsson på Barncancerfonden (och tidigare chef vid sjukhusskolan i Uppsala), föreläste om Barncancerfondens dokument om "Rätt till stöd i skolan för elever med cancer" och om ett skolrobotprojekt, ville jag delta även där. Det framkom på andra föreläsningar under kongressen att Sverige var ganska ensamma om att ha tydlig lagstiftning kring vad som gäller för undervisning av sjuka barn och ungdomar. Detta är något andra länder kan utveckla och fick genom föreläsningar också värdefulla tips på hur man kan samverka med ordinarie skolorna på ett sakligt och strukturerat sätt. Denna föreläsning blev fulltecknad väldigt snabbt och blev varmt omtalad efteråt.



Från vänster:

Andreas Svensson,
sjukhuslärare i
Linköping

Carina Eriksson,
sjukhuslärare i
Göteborg

Björn Olsson,
projektledare, BCF,
Barncancerfonden.

Fredag den 18:e maj

Denna dag bestod av gemensamma storföreläsningar som exempelvis den som handlade om hur sjukhuskolor kan hjälpa skolvägrare av den slovenska föreläsaren Branka Žnidaršič. Hon berättade om deras holistiska arbetsmodell där socialen, sjukvården och sjukhuslärarna samarbetade i team för att hjälpa eleverna att reducera stress, fylla kunskapsluckor och skapa en fungerande varaktig struktur i vardagen.

Dagens program avslutades med ett möte där HOPES styrelse presenterade ekonomin samt pratade länge om stadgarna. Styrelsen upplyste oss också om att vi kan dela projekt med varandra på HOPES Facebook-sida.

Sist men inte minst avslöjades det att värdland för kommande HOPE-kongress är Estland, och staden Tallinn, år 2020!



Eftersom vårt flyg gick hem på lördagen ägnade jag och min kollega Carina resten av fredagen till att upptäcka Poznans vackra gamla handelstorg med alla marknadsstånd, affärer och serveringar. Vi besökte även muséet som var beläget mitt på torget och som en gång i tiden varit stadens gamla rådhus från 1500-talet.



Sammanfattningsvis har det varit en väldigt trevlig resa till Polen som väckt tankar kring mitt dagliga arbete hemma i Sverige. Tack för en fantastisk möjlighet att knyta nya värdefulla kontakter med kollegor världen över och för att jag fick se Poznan inte minst!

Maria Ehrnberg

Sjukhuslärare på Drottning Silvias

barn- och ungdomssjukhus

Göteborg

E-post: maria.ehrnberg@oh.goteborg.se



Workshop

“Making your mark- An inclusive art and literacy approach to learning”, med Shaun Dolan and Charlotte Thorpe.

Jag lyckades tränga mig in på en överbokad workshop och fick verkligen lön för mödan. Shaun och Charlotte jobbar till vardags på bl.a. Chelsea Hospital School i London. Shaun är Artist in Residence och Charlotte är lärare i engelska. Tillsammans har de utvecklat olika sätt att genom konstnärligt arbete stimulera eleverna till att skriva, metoder som passar olika åldrar och förmågor.



Vi som var där fick förstås prova på och kreativiteten flödade. Gemensamt gjorde vi en variant av Van Goghs ”Starry night”. Vi ritade också fantasifigurer som vi väckte till liv genom att skriva små berättelser om. I flera av uppgifterna fick vi samarbeta, både i bild och i ord.

Om du åker till nästa kongress i Estland, se till att vara snabb att anmäla dig till Shauns workshop. Du får alltid något matnyttigt med dig hem, som direkt kan omsättas i arbetet på Sjukhuskolan. Dessutom får du en mycket trevlig och kreativ upplevelse!

Nina Lindberg

Sjukhuskolan BUP, Linköping

E-post: nina.lindberg@regionostergotland.se

Glada minnen från HOPE-kongressen i Poznan



Öppningsceremoni på Novotel Hotel med barn och ungdomar från en särskola i Poznan.

Inget kunde stoppa oss, inte ens tåget mellan Växjö och Kastrup. Redan tidigt på förmiddagen anlände vi till Kastrup för att sedan med en timmes flygresa ta oss till HOPE-kongressen i Poznan. Med taxi tog vi oss snabbt in till staden och det lilla hotellet vi skulle bo på. Efter registrering och kära återseenden av andra sjukhuslärare begav vi oss ut i den pulserande staden, där gammalt möter nytt.

Poznan ligger i västra Polen vid floden Warta, drygt 27 mil väster om Warszawa. Staden är centrum för näringsliv, transporter, utbildning och kultur.

Pampig invigning på tisdagskvällen och sedan dagen därpå var kongressen i full gång. Barn och ungdomar, från en särskola i Poznan, dansade och uppträdde. Fantastiska barn, ungdomar och ledare!

Genomgående tema för hela kongressen var "hur man genom likvärdig undervisning på sjukhus kan förhindra exkludering av sjuka barn och deras familjer".

Det var intressanta dagar från morgon till kväll, med storföreläsningar under förmiddagar och valbara workshops på eftermiddagarna.

Många givande föredrag med skiftande inriktning; amerikansk studie hur man kan stötta och hjälpa elever med svåra sjukdomar att kunna återvända till skolverksamhet. Här får man också komma ihåg vikten av information till klasskamraterna. Det är kanske inte "samma" klasskamrat som kommer tillbaka.

En annan inspirerande föreläsning var hur vi sjukhuslärare ser på vår egen profession. Kanske något som vi kan samtala om på nästa rikssymposium?



Sjukhuslärarens olika roller

Det var också spännande att lyssna på hur man kan förbereda barn för MR-röntgen genom lek. Den svenska Robot-presentationen med information från Barncancerfonden hade många besökare. Listan kan göras hur lång som helst.

Hur sjukhusskolan ser ut och organiseras i olika länder skiljer sig mycket åt. Inte minst i länder där avstånden är långa och kommunikationerna sämre, vilket medför att dagvård inte fungerar. På vissa håll är därför genomsnittet för sjukhusvistelse så lång som 165 dagar per barn.

Vilken energi-kick och glädje att få dela tid med andra europeiska sjukhuslärare, vare sig det är föredrag, grillafton eller fika-paus. Det är något magiskt med sjukhuslärare; de tänker med hjärtat! Det är oväsentligt vilket språk, kultur eller kön man har.

Trots fyra intensiva dagar med föreläsningar från morgon till kväll hann vi också med lite annat. Konstateras kan att den polska ölen är prisvärd och mycket god.



Ett glatt sjukhuslärargång efter invigningsceremonin i "White Hall". Från vänster; Maria Strand Gustbee och Cecilia Dahlberg (Växjö), Nina Lindberg (Linköping), Lena Joelsson (Malmö), Agneta Lindh Wennefjord (Uppsala), Carina Eriksson och Maria Ehrnberg (Göteborg).



Lena Joelsson och Maria Strand Gustbee i glatt samspråk.

Dagarna gav mersmak. Vi ser fram emot nästa kongress år 2020 i Estland!

Cecilia och Maria

Sjukhuslärare i Växjö

E-post:

cecilia.dahlberg@skola.vaxjo.se

maria.strandgustbee@skola.vaxjo.se



Maria Strand Gustbee och Cecilia Dahlberg

Nya kollega!

Sedan hösten 2017 har jag arbetat på BUP-skolan i Linköping och några av er har träffat mig i olika gemensamma sammanhang. Jag heter i alla fall Maja Johansson Gaimer och är lärare från åk 1 upp till gymnasiet. Främst tycker jag om att undervisa i svenska, geografi och engelska, men uppskattar även historia, geologi och idrott. Jag har tidigare arbetat som mellanstadielärare och högstadielärare samt varit mentor för två kullar av elever. Under en tid arbetade jag med särskild undervisningsgrupp vid en högstadieskola här i Linköping. Jag trivdes bra med att arbeta mer individuellt och att tänka kring helheter snarare än individuella ämnen, det var också en av anledningarna till att jag sökte mig till sjukhuskolan. Jag trivs väldigt bra att arbeta tillsammans med lärarkollegor och vårdpersonal, men framförallt tycker jag om arbetet med våra elever.

Det var lite om mig, jag ser fram emot att få lära känna er alla lite närmare framöver!

Maja Johansson Gaimer

Sjukhuslärare BUP, Linköping

E-post:

maja.johansson.gaimer@regionostergotland.se



Universitetssjukhuset i Linköping.

H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus.



Information HOPE

Hej alla HOPE-medlemmar och ni andra!

Jag vill presentera mig som ny landsrepresentant för vårt avlånga land då jag från och med nu tar över denna uppgift efter Jane Oxalaryd. Ny vice efter mig blir min kollega i Linköping, Anders Hedman på BUP. Det ska bli jättekul! Jag vill också passa på att tacka Jane för allt jobb hon har lagt ner! Jag hoppas att vi i Linköping kan fylla dina skor. Vi kommer göra vårt bästa!

Vi hoppas också att vi kan öka antalet HOPE-medlemmar framöver. Vi är just nu 21 medlemmar, men jag hoppas att vi kan få den siffran att stiga. HOPE gör ett stort och viktigt arbete runt om i Europa för att stärka sjukhusundervisningen och sjukhuslärarna. Det är också ett forum för inspiration och utbyte av tankar. Till hösten planerar vi starta upp en egen hemsida för **HOPE Sverige** så det får ni hålla utkik efter!

Nu är vi nyss hemkomna från Poznan där vi fick höra många intressanta föreläsningar och knyta många kontakter för framtida samarbete. Sverige medverkade genom undertecknad, Carina Eriksson och Björn Olsson, med en föreläsning om AV1 och Barncancerfondens material "Rätt till stöd i skolan för elever med cancer". Det blev mycket uppskattat och tilldrog sig stort intresse. Roligt att få sprida de många bra idéer som finns i Sverige.



Carina Eriksson, Björn Olsson och Andreas Svensson



No Isolation och roboten AV1.

Nästa HOPE-konferens är 2020 i Estland. Bara att börja planera!

Andreas Svensson

Landsrepresentant HOPE

Sjukhuslärare i Linköping

E-post: andreas.p.svensson@regionostergotland.se



Äntligen!

Välkommen till SSL:s Rikssymposium!

Linköping 8-9 maj 2019 – save the date



SJUKHUSKOLAN
LINKÖPING

Risksymposium 2019

Friska möten

i en sjuk värld

Tema: **Bemötande**

Linköping arrangerar Rikssymposiet 2019. Datum är satta, skriv in i din kalender! Anmälan kommer att öppnas på SSL:s hemsida efter sommaren. Vi återkommer med inbjudan!

Vi vill också redan nu tala om att kvällsunderhållningen kommer vara "öppen scen", så öva på jongleringen, fila på vitsarna och stäm gitarren! Här är anmälan redan öppen.

Anmäl ditt bidrag till: Anders.Hedman@regionostergotland.se

Litteraturtips!

- **”TITANIUM – en liten bok om stora hjältar i deras kamp mot cancer”** av Maria Hedberg. Recito förlag (325 sidor). ISBN: 978-91-7765-183-3

- **”JAG VAR PRECIS SOM DU”** av Negra Efendic´.

Negra Efendic är reporter på Svenska Dagbladet med särskilt fokus på migrations- och integrationsfrågor. Vinnare av Stora journalistpriset år 2016 i kategorin ”Årets Berättare”. Förlag: Natur & Kultur (285 sidor) ISBN: 978-91-2715-278-6



Länktips!

- Du lärare som arbetar med Sv2 och andra inlästa material kan få lite tips på denna sida. ”Sweet city” är ett språkutvecklande spel för Sv2 elever

<https://www.inlasningstjanst.se/kategori/evenemang/>

- Vi på SOMA i Uppsala ligger i startgrupparna för ett musik/pedagog- projekt via SPSM. Se länk för mer info om hur du ansöker på SPSM:s sida

<https://www.spsm.se/stod/Bidrag/skolor-inom-skolasendet/utvecklingsprojekt/>

- Livia - Ett livsviktigt hundjobb. Läs mer om vårdhunden Livia här:

<https://www.tv.nu/program/livia-ett-livsviktigt-hundjobb>

- Länken till barncancerfondens blogg om Poznan:

<https://www.barncancerfonden.se/blogg/poznan/>

***En riktigt skön och avkopplande
sommar önskar jag er alla!***



En helt vanlig dag på jobbet!

Jag (Agneta) och min kollega Jenny (Simeonidis) tillsammans med
"Sommar-skuggan" från Sommarlovsmorgon.

På återseende i höst igen!

Agneta Lindh Wennefjord

Redaktör för SSL-bladet

E-post: [***agneta.lindh.wennefjord@ uppsala.se***](mailto:agneta.lindh.wennefjord@ uppsala.se)